

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS!

Zij sterven geen onvoorzi-nen dood, die de gedachte aan den dood altijd voor den geest hebben.

H. ANSELM.



ec GODVRUCHTIGE AANDENKEN
AAN JEFFER

Coleta-Rosalia VAN DEN DOOREN,

DOCHTER VAN WILLENT MIJNHEER

SIMOEN en Juffer ROSALIA HEDDEBAUT,
geboren te Nederbrakel.

*In 't jaar 1828 in 't Begijnhof van O. L. V. in
't Couvent van Sint-Brano getreden;
aldaar bijna schielijk weggerukt den 12 November 1883
in den ouderdom van 75 jaar.*

In hare jeugd was zij op hare hoede tegen de strikken der wereld en verzaakte zij edelmoedig de wereldsche vermaken. Zij verdiende door de onschuld haars levens, de eenvoudigheid en de zuiverheid van harte eene der geliefde Bruiden van Jesus te worden. Zij volherde tot het einde toe in de behaartiging van al de plichten van haren staat... Kom dan nu, Bruid van Jezus-Christus ontvang de kroon welke de Heer in eeuwigheid voor u bereid heeft. (DECR. DER N. VERELAKING VAN

[DE ZALIGE ANNA EN KERKEL. GET.]

Zoet Hart van Maria wees mijn heil!

Mijn Jezus barmhertigheid!

(300 en 400 dagen aflaat.)