

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

BIDT VOOR  DE ZIEL

VAN JUFVROUW

VIRGINIA POUTIAU

WEDUWE VAN MIJNHEER

CHARLES-LOUIS VANDERLINDEN

geboren te Nederbrakel
den 29 December 1811 en aldaar
overleden den 23 Juni 1888

VOORZIEN VAN DE III. SAKRAMENTEN.

Zij was eene vrouw van vastgeloof, rechtvaardig in haren handel, sprak nooit van iemand kwaad, daardoor verworf zij vele vrienden; leefde in de vrees des Heeren en is in vrede gestorven. Job.

Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in het uur der dood te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door allen godsdienst troost, omringd van hare kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden. Fénelon.

Troost u, mijne duurzame Kinderen, vergeet mij niet in uwe gebeden, bij dage en bij nachte heb ik voor u gewerkt, luisterd naar den raad uwer Moeder bemint malkander met eene ware liefde; en heeft mijn afsterven u veel droefheid veroorzaakt, onze scheiding zal niet langdurig zijn, eens zullen wij te samen vereenigd wezen in den Hemel om nooit meer te scheiden, waar ik u allen verwacht.

Miszaam hert van Maria weest mijn toevlucht.
(300 dag. afl).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frens.