

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.
100 dag. afl.

BIDT VOOR  DE ZIELRUST

VAN ZALIGER

PETRUS-FRANCISCUS VAN DE MERGEL

ECHTGENOOT VAN VROUW

JULIANA DE MULDER

geboren te Nederbrakel, den 19 Januari 1814
en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 28 Januari 1885

VOORZIEN VAN DE HR. SAKRAMENTEN

Hij was een man van vast geloof; zijn blijde geest en rechtschapen karakter verworven hem de liefde van allen die met hem handelden.

Door een godvruchtig leven voorbereid en vol betrouwen in het lijden van Jesus en in Maria die hij standvastig vereerd had, zag hij met volkomene onderwerping de dood naderen.

Bemide Echtgenoot, wij waren zoowel te zamen; valt het scheiden u hard, het gedacht dat ik u in den Hemel wacht moet u vertroosten.

Duurbare Kinderen, bij dage en bij-nachte heb ik voor u gewerkt; gij waart mijne vreugd in mijn leven, gij zult mijne kroon zijn in de eeuwigheid. En gij mijne zonen, in de vreugd mijns herten heb ik u den Heer opgeofferd, eens aan het altaar, vergoet uwen vader niet.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde
300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Frene.