

Frederik

der vreeze zijn in
S. Bern.

BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Clementina Maria Vandermeulen

geboren te Geerardsbergen den 13 October 1861
en aldaar overleden den 29 Juni 1889.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust beter dan eene bijblijvende zieke-
lijkheid.

Eccl. XXX. 17

Als eene bloem ben ik opgerezen en gevallen,
verdwenen als eene schaduw.

Zij was geacht en bemind van allen die haar
kenden, door haar zacht en vriendelijken omme-
gang met eenieder telde zij niets dan vrienden.

Men moet zich ootmoediglijk onderwerpen aan
de schikkingen van den Heer, hoe streng zij ook
mogen wezen, omdat Hij oneindig wijs is, en vol
goedheid voor ons.

Bemide Ouders, Broeders en Zusters, Vaart-
wel, ik verlaat u, 't is waar, daarom zijt gij allen
bedroefd maar ik zal u wederzien en eene zoete
vreugd zal uw hart verheugen en ons nooit meer
van elkanderen scheiden.

Gelukkig deze die u dienen, o Maria, want u
dienen en verheerlijken is de weg des Hemels.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

Geerardsbergen. A. Pauwels-Van Hecke. Nieuwtr