

Het is voordeeliger te sterven dan ellendig te leven, en de eeuwige rust is beter dan eene aanhoudende ziekte.

Eccl. XXX. V. 17.



## BID VOOR DE ZIEL

van den heer

**Victor Joannes FLAMÉE,**

geboren te Goeffierdingen, den 17 April 1861, overleden te Geerardsbergen, den 10 Mei 1892.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Wat is het leven? Het is een damp die een weinig tijds gezien wordt en welhaast verdwijnt.

Jac. IV. 15.

Wakt dan, opdat gij niet weet op wat uur uw Heer komen zal.—Want op het uur dat gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die nu zoodanig tracht te leven, als hij wenschit gevonden te worden in de dood. Thom-a-Kempis.

Indien het pijnlijk schijnt jong te sterven, het is misschien gevaarlijk lang te leven. Thom-a-Kemp.

Beminde Ouders, Broeder en Zuster, en gij allen die mij genegen waart, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoete herten van Jezus en Maria, weest mijnen toevlucht!

(300 d. afl.)

R. I. P.

Geerardsbergen. A. Pauwels, 21, Nieuwstraat, 21.