

Ik was een kind van Maria : ik ben weder-
gekeerd tot mijne moeder.

Bid voor † de Ziel

van Jufvrouw

MARIA - THERESIA FLAMÉE,

echtgenote van Mijnheer

Karel Rysbosch,

geboren te Goefferdinge, den 3 Augustus 1859, en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Ceerards-
bergen, den 1 Juni 1895, versterkt door de HH.
Sakramenten.

Ik heb verdrietige maanden en lijdensvolle
nachten doorgebracht; ging ik slapen, reeds
trachtte ik naar het morgenlicht; en nauwelijks
opgestaan, of reeds wenschte ik naar den avond,
want droefheid vervulden mijne levensbaan.

Wat nochtans mijn geduld en mijnen moed
opbeurde, waren deze woorden van den konink-
lijken Profeet : « Die in droefheid zaaien, zul-
len in vreugde maaien. » Er is immers rechte
gelijkenis te maken tussehen 't lijden van oit-
ven en de glorie die eens in ons zal veropen-
baard worden.

Gij hebt mij bemind, o lieve ouders en broe-
der; gij waart zoo goed voor mij, duurzame
echtgenoot, en gij hebt mij met de teederste
zorgen bijgestaan. Indien ik u verloren heb
zoo heb ik eene andere familie, het gezelschap
der gelukzaligen, gevonden. Vertrouet u, onze
scheiding zal niet lang zijn, wij zullen elkan-
der wederzien in den Hemel. En gij, mijn lief
kind, wees altijd gehoorzaam en vergeet uwe
moeder nooit.

Zoet Hert van Maria wees mijnen toevlucht.

300 d. aflaat.