

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Kinderen
Gods genoemd worden.

Matth. V. 9.



Bid voor de ziel

VAN MIJNHEER

JOANNES-BAPTISTA DE CUBBER

Echtgenoot van Vrouw

ALEXANDRINA VAN DE MERGEL

geboren te Elst, den 14 December 1819
en aldaar godvruchtig overleden
den 23 Februari 1897

Versterkt door de *HH. Sakramenten.*

—304—

Hij was een man vol geloof, eenvoudig en rechtzinnig van herte, vreesde God en vluchtte het kwaad. (Job.) ook hij minachtte niemand, deed niemand nadeel hij heeft noch kwaadsprekendheid noch laster gekend; en uit liefde tot God, bewees hij goerne dienst aan elkeen.

H. Bern.

Met aanhoudende zorg bewaakte hij zijn huishouden en niets ontsnapte aan zijne waaksaamheid. Job.

De roetste vertroosting die men in het graf mededraagt, is de getuigenis dat men een onberispelijk echtgenoot, een goede vader is geweest en aan de kinderen de erfenis der christelijke deugden achterlaat.

H. Franc. sal.

Beminde vrouw en kinderen, bewaart in uw hert de gedachtenis van dezen, die u zoo leeder beminde. God heeft mij tot zich geroepen, stort geene tranen op mijn graf, maar overdekt het met den wierook uwer gebeden; wij zullen elkander wederzien.

Zoot Hort van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. aff).

RE N N° .

Nederbrakel, druk. A. De Frens-Van Pavenaeghe.