

1811

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 d. af.

Godvruchtige  *Gedachtenis*

van den Heer

BENEDICTUS DE CROO

Ontvanger van het Kerkbestuur

Prefekt der Congregatio van het mansvolk

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Lid van het Genootschap van den Zoeten Naam

Ieveraar van de Voortplanting des geloofs

en van den H. Franciscus de Sales.

Geboren te Michelbeks en aldaar godvruchtig overleden
den 25 Januari 1894

in den euderdom van 83 jaren.

Versterkt door de III. Sakramenten.

Sterven is aangenaam als men wel geleefd heeft ; want de dood der rechtvaardigen is het einde hunner pijnen en de ingang van het eeuwig leven. H. Aug.

De levenswijze van dien man was zoo regelmatig dat men geenen stoud vinden kan waarvan het gebruik eene pijnlijke herinnering nalaat. Sterven, dat was de schuld betalen aan de natuur ; zoo geleefd hebben is een voorwerp van bewondering. H. Amb.

Hij was het voorbeeld der gelovigen in zijne woorden in zijne werken, in de liefde, in het geloof en door de zuiverheid van zijn hert. H. Tim. IV.

Zijn oprecht en toegereend gemoed ; de goedheid van zijn inborst strekten waarlijk tot voorbeeld ; daarom was hij geacht en bemind van een ieder, en wordt zijn afsterven betrouwd. Eocl. VI.

Ik groet U, Maria, heilige Moeder : ik groet U, mijne hoop en mijn troost ; neem mij onder uwe machtige bescherming. H. Ephr.

Zoot Hert van Maria, wees mijne zaligheid !
(300 dag. af).

R. I. P.