

Frederik

Amen.
ou vreezen daar
en moet.
I. Theresia

BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Maria Van der Meulen,

geboren te Geerardsbergen den 30 Mei 1860, aldaar
overleden den 2 Februari 1890.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

O mijn God ! Hoe menigvuldig waren de smarten
door dewelke gij mij beproefd hebt, maar in mijne
droefheid heb ik mijne hoop op u gesteld.

Gelijk 't de Heer behaagd heeft zoo is 't geschied,
de naam des Heeren zij gebenedijd. Job.: 21.

Het is goed voor den mensch, het juk des Heeren
van in zijne jongheid af ge-tragen te hebben, want die
de Heer vreest zal zich wel be-vinden in zijn uiterste
Eccli. 1. V 13

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heest. H. Aug.

O Maria, mijne teedere moeder, gij weet het, 't is
op u dat ik na Jesus al mijn betrouwen heb gesteld.

Vaarwel lieve Ouders, Vaartwel beminde Broeders
en Zusters, groot is uw verdriet om mijne afscheiding;
maar troost u wij zullen malkander wederzien in den
hemel intusschen wees mij gedachtig in uwe gebeden
Zoet hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer en
meer beminne ! 300 dagen naat

R. I. P.

Geerardsbergen — A. Pauwels-Van Hecke, Nieuwstraat