

O Heilig Kruis onder uwe schaduwe hoop en rust ik!



*Bid voor de Ziel*

VAN DAME

**JOANNA CATHARINA VAN DER STEE**

echtgenoot van MIJNHEER

**VITALIS VAN DER MEULEN,**

*geboren te Santvliet den 7 Mei 1840 en overleden  
te Doel, den 24 Augustus 1897.*

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

Lid der broederschappen van den Zoeten Naam Jezus, de voortplanting des Geloofs, den H. Schapulier de H. Familie, den H. Kruisweg, S<sup>t</sup>. Pieterspenning, enz.

O dood, o wreede dood! Hoe wel leert gij ons wat wij hier op de wereld zijn. Gisteren was ik nog in volle gezondheid en vandaag ben ik reeds in de eeuwigheid.  
(H. ALPH.)

Zij was eene godvruchtige en godvreezende vrouw, die haar huis met zorg en wijsheid bestuurde.

Tegen het geweld der dood kan niemand wapenen; op hare zeissen staat geschreven, ik kom onvoorziens en wijk voor niemand.  
(H. AUG.)

Teerbeminde ECHTGENOOT, lieve KINDEREN, lieve OUDERS en BLOEDVERWANTEN, ik moet U allen verlaten; God roept mij; beweent mijns dood . . . , maar wees niet droevig gelijk zij die geene hoop hebben . . . ik zal U wederzien in den Hemel, uw hart zal zich verblijden en deze blijdschap zal eeuwig zijn.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest onze toevlucht.

*300 dagen afl.*

Callos. Drukk. - V. Palmis.