

O dood! o groot geheim des doods, hoewel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. H. ALPH. DE LIG.  
Daarom waakt, want gij weet niet wanneer het tijd zal zijn. H. MARC. XIII. 33.



BID VOOR DE ZIEL  
van

ROSALIA BLOMMAERT,

weduwe van

**FRANCISCUS DECOCK,**

geboren te Schoorisse, den 13 Januari 1814, en aldaar  
overleden den 24 December 1879.

't Is geschied zoo als het den Heer beliefd, de naam des Heeren zij gezegend. JOB I. 21.

Mijn vader en mijne moeder hebben mij verlaten, maar Gij, o Heer, hebt mij als uw kind aangenomen.

Ps. XXVI. 40.

Gij zijt nu in droefheid, kinderen, doch ik zal u wederzien, en alsdan zal uw hert zich verblijden.

JOAN. XVI. 22.

Mijne kinderen, bemint elkander, blijft in de vrees des Heeren, onderhoudt zijne geboden, en zijt mijn uiterste indachtig.

H. FRANCISCUS.

Ik smEEK u mij te helpen door de gebeden die gij aan God voor mij zult opdragen.

AD. ROM. XV. 30.

O Maria, mijn hert heeft u altijd bemind, mijne tong heeft u altijd geloofd, bid nu voor mij. H. BONAV.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (Afsaat van 7 jaren en 7 quadragenen, toepasselijk aan de geloovige zielen.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 dag. afl.)

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (id.)

R. I. P.

Audenaarde, mechaniekdruk Bevernaege-Van Eecheute.