



Zalige gedachtenis, voor die u gekend hebben, en met wie gy in vriendelyke betrekkingen verkeerd hebt.

## BIDT VOOR DE ZIEL

van

# FRANCISCA CARLEE,

Echtgenoot van

## Pieter Ceckhout,

Geboren te Schoorisse den 15 Mei 1815 en overleden te  
Opbrakel den 5 April 1864.

Deze welke gy beweent, is u slechts ontnomen om tot een beter leven over te gaen, stilt uwe droefheid en bidt voor haer.

S. AMBR.

O Heer! ik heb op u betrouwd, en gezeid: Gy zyt myn God, myn lot is in uwe handen.

Ps. 115, 20.

Ik bid u, myne vrienden, wilt my in uwe gebeden by God indachtig wezen.

Rol. 15, 20.

Vertrouwt u met my, ik verlaet eene aerde van ellenden voor het ryk van vrede.

H. CATH.

Het is een heilig en zalig gepeis voor de overledenen te bidden, opdat zy van hunne zonden ontslagen worden.

Minnelyke Herten van Jesus en Maria, weest mynen toevlugt. (500 dagen aflagt toepasselyk aen de Zielen des Vagevuers.)

## R. I. P.

SOTTEGEM,

obL. Vekeman, Boekdrukker.