



BID VOOR DE ZIEL
VAN
Ludovicus Cierkens,

Weduwnaar van

SABINA ROOS,

Geboren te Schoorisse en overleden te Overboulaere
den 17 Augusti 1874,
in den ouderdom van 74 jaren.

—
Waakt.... omdat gij niet weet op wat uur uw
Heer komen zal. MATT. 24, 42.

Gelukkig en wijs is de mensch, die het in zijn
leven zoo aanstelt, gelijk hij wenscht in zijne dood
gevonden te worden. NAVOLG. 1, 2, 3.

Hij was goed en zachtmoedig, eerzaam van gelaat,
gematig in zijnen handel en bevoegd in zijn spre-
ken; hij was van zijne kindsheid af in deugden
geoeffend. 2 MACH. 15, 12.

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood slechts
de overgang zijnde tot een beter leven. H. BERN.

Jesus, Maria, Joseph,

dat zijne ziel bij U in vrede ruste. (100 dagen afluat
toepasselijk aan de zielen in 't vagevuur.)

R. I. P.

Audenaarde, dr. Th. Devos.