

Hebt medelijden met mij, gij ten minste mijne vrienden,
want de hand des Heeren heeft mij geraakt.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN HEER

NICEPHOOR

DE MEULEMEESTER,

echtgenoot van

MARIE VIRGINIE DE SMET,

geboren te Schoorisse den 16 October 1834,

en aldaar na eene langdurige ziekte godvruchtiglijk
in den Heer ontslapen

den 12 Januari 1873.

Eilaas! Mijn leven werd een langen stervensdag
Die met de wreede dood, mij hopeloos worstlen zag,
In waren Christnen moed heb ik dien ramp doorstreden
Mijn goede God verwacht en smartlijk veel geleden.
Nu eindlijk uitgeput verbrak mijn ziel haar band
En vloog met d'Engelschaar naar 't eeuwig vaderland....
Zou dus uw' echte liefde, een vriend zoo zeer beklagen
Die gij voor eeuwiglijk, de hemelschkroon ziet dragen.
Neen, vrouw, neen kindren, neen, legt allen op mijn graf
In 't zicht van mijn geluk, uw rouw en weedom af.

—
Maria is onze hoop in dit leven, en onze troost in de uur
onzer dood.

H. BERN.

Jesus, Maria, Joseph, geeft hem de eeuwige rust. Amen.

(100 dagen aflaat.)

R. I. P.

Audenaarde, machiendruk van Bevernaege-Van Eechaute.