

Deze vrouw was waerlyk goed en vol van zachtmoedigheid, zedig en liefstellig in haer spreken, die van jongs af in de deugden geoefend was.

II MACH. XV, 12.



BIDT VOOR DE ZIEL

van jufvrouw

ANNA MARIA DE COEN,

weduwe van mynheer

KAREL BAERT,

geboren te Gallemaerde den 29 Maert 1784,

overleden te Segelsem den 8 Junius 1859.

Zy was eenvoudig, regtzinnig, en vreesde God.

JOB I, 1.

Die heeft Maria's hulp bekomen, zal voor Gods regterstoel niet schroomen. H. PET. DAN.

Vertroost u met my: ik verlaet eene aerde van ellenden voor het ryk van vrede. H. CATH. SEN.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert en myne ziel. (100 dagen afaet.)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernaege, Grootte Merkt No 74.