

Wanneer ik mijne loopbaan begon, heeft de Heer mijnen levensdraad afgesneden. ISAIAS XXXVIII, 12.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN
OCTAVIA DE MERLIER,

lid der Congregatie van O. L. Vrouw
en Meesterse der Zondagschool,

geboren te Maarke - Kerkhem den

20 November 1850,

aldaar overleden den 30 Maart 1873.

Die er velen zullen onderwezen hebben, zullen blinken als sterren in de altijddurende eeuwigheid. DAN. XII, 3.

Van mijne teedere jeugd af heb ik mij, o Maria, aan u toegewijd als aan mijne opperste vorstin. [H. EPHREM.] Mijn hert heeft u altijd bemind, mijne tong heeft uwen lof verkondigd. [H. BONAV.] Gij weet dat ik na Jesus, in u al mijne hoop gesteld heb. [H. LIG.]

Maria, mijne goede Moeder, help mij; Jesus wees mij bermhertig. (Laatste woorden der stervende.)

Verlaat mij niet nu dat ik van u gescheiden ben. Gij allen die mij gekend en bemind hebt, weest mij gedachtig in uwe gebeden. H. EPHREM.

Geloofd zij de onbevleete ontvangenis van Maria. (300 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, machiendruk van Bevernaege-Van Eechaute.