

†
BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

LUCIA LOBERT,

echtgenoot van

Fidelius Leurs,

geboren te Segelsem, en overleden te Elst,
den 7 February 1857, in den ouderdom van 58 jaren.

Haren handel was lieflyk en alle hare wegen
vreedzaam. **PROV. c. III, v. XVII.**

Zy had eene wakende oog op al het geen in haer
huis gebeurde, zy heeft haer brood in ledigheid
niet geëten. **Ps. 31.**

Gy mynen echtgenoot, en gy *myne kinderen* gy
zyt nu met droefheid vervuld, maer ik zal u eens
wederzien, dan zal uw hert zich verblyden, en
niemand zal uwe blydschap ontnemen. **JOAN. XVI.**

Daerom: laet ons niet bedroefd zyn, van zoo eene
goede moeder beroofd te zyn, maer liever getroost
te wezen van haer bezeten te hebben. Ja wy bezit-
ten haer nog, want die het leven verlaten om tot de
glorie der gelukzaligen over te gaen, blyven aen de
familie toebehooren. **HIERON.**

Ik vraag niet anders van UL, ten zy uwe gebeden
by den Heer onzen God. **JUDITH, VIII.**

Jesus, Maria, Joseph, dat *myne* ziel met u in
vrede uit dit leven scheidt. (300 dagen aflaat toe-
passelyk aen de geloovige zielen.)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernaege.