

Den Heer vreezen is de opperste wijsheid; en het
waar verstand is gelegen in zich van het kwaad te
verwijderen. JOB XXVIII, 28.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

ISABELLA LOBERT,

dochter van

PIETER ANTOON

en van

Philippina De Vos,

geboren te Segelsem den 6 Decem^{ber} 1790,
en aldaar den 18 Maart 1868 in den Heer ontslapen.

Al die aan God aangenaam zijn geweest, hebben
vele beproevingen te onderstaan gehad, en zijn al-
tijd getrouw gebleven. JUD. VIII, 23.

Wij moeten door vele verdrukkingen heen het
rijk Gods ingaan. ACT. XIV, 21.

Handel met mij, ^o Heer, volgens uwen wil, en
gebied dat mijne ziel in vrede ontvangen worde;
want in den staat in welken ik mij bevind, is het
mij beter te sterven dan langer op de aarde te leven.

TON III, 6.

Ik heb den Heer gezocht en hij heeft mij ver-
hoord; en hij heeft mij verlost van alle mijne kwel-
lingen. PS. XXXIII, 5.

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege oudste, Grootte Markt.