

Troost u myne vrienden, ik ver-  
laet een land van weedom voor  
een ryk van vrede. H. CATH.

**BID VOOR DE ZIEL**

VAN JOFFROUW

**AMELIA OTTE,**

Lid der Congregatie van O. L. V.

geboren te Maeter den 13 February 1821,  
en aldaer overleden den 6 Maert 1870.

Zy had niets te vreezen van zoo onvoor-  
zienne dood, want zy heeft altyd getracht zoo-  
danig te wezen in haer leven, als zy wensch-  
te gevonden te worden in de dood. Th. à K.

Zy vertrooste de genen die weenden, zy  
opende haer hand aen den behoestigen en  
reykte hare armen uyt aen den armen.

Eccles. XLVIII. 27.

En door haer geloof en hare werken van  
regtveerdigheyd die haeraengenaem maekten  
aen God, spreekt zy ons nog naer dat zy ge-  
storven is. Heb. c. xi.

Ook al het volk beweende hare dood.

Jud. xvi. 29.

O Maria, o myne Moeder, naest God zyt  
gy alle myne hoop St Alp. de Lig.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert  
en myne ziel. (100 dagen afaet toepasselyk  
aen de geloovige zielen.)

**R. I. P.**

Ronsse, Druk. wed. De Malander.