

Heer, Gij hadt ons haar gegeven tot ons geluk, Gij
eischt haar terug: wij geven haar zonder morren,
maar met een gewond hert weder. H. EPHREM.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ROSALIA PUISSANT,

weduwe van

Xaverius De Langhe,

*geboren te Schoorisse den 8 December 1802
en aldaar overleden den 29 Mei 1879.*

Met groote verduldigheid heb ik op den Heer ge-
wacht, en eindelijk heeft Hij zijne oogen op mij
geslagen en mijne beden verhoord. PS. XXXIX. 4.

Zij heeft hare zaligheid bewerkt in het opkweken
van hare kinderen in de vrees des Heeren.

TIMOTH. 1^o B. 5.

Gij zijt mijne vreugd en mijne kroon, mijne welbe-
minden, blijft standvastig in den Heer. PHILIPP. IV. 4.

Welnu, mijne kinderen, gij weet hoe ik onder u
geleefd heb, den Heer dienende in alle ootmoedig-
heid, en niets verwaarlooze om u te onderwijzen
in al hetgeen u tot nut kon strekken. ACT. AP. XX.

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming
van Maria. Deze is ons leven in dit ballingschap, zij
wordt onze zoetheid in de uur der dood, en verkrijgt
ze ons rustig en gelukkig. H. ALP.

Blijf getrouw aan de belofte die gij aan Maria ge-
daan hebt, en ik beloof u van harentwege dat zij u zal
bijstaan gedurende uw leven en bij uwe dood.

H. ALPH.

*Minnelijk Hart van Maria, wees mijne
zaligheid. (300 dagen aflat, PIUS IX.)*

R. I. P.