



BID VOOR DE ZIEL

VAN MYNHÉER

Frederic Napoleon

PLATTEAU,

*Burgemeester en Notaris te Schoorisse,
Lid van den Provincialen Raed van
Oost-Vlaenderen, eersten Supplicat
van het Vredegeert van't kanton van
S.^{te} Maria-Hoorebeke.*

GEBOREN TE NUKERKE DEN 11 SEPTEMBER
1809, EN OVERLEDEN TE SCHOORISSE
DEN 17 JULY 1851.

—•••••—

Ik heb kwelling en pyn geleden en den
naem des Heere heb ik aenroepen.

Ps. 14.

Hy spysde de hongerige en kledde de
naekte.

Tob. 1.

Ik ben verblyd over het gene my ge-
zegd is wy zullen gaen in het huis des
Heere.

Ps. 121.

R. I. P.

Audenaerde, Gebroeders Beernaeghe.