

De vrouw die God vreest, zal geprezen worden,
Prov.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

SOPHIA RULLENS,

WEDUWE VAN

M. PETRUS JACOBUS OTTE,

geboren te Segelsem den 24 December 1791,
en overleden te Maeter den 20 Maert 1860.

Zy was de weduwe die volgens den raed van den Apostel: haer huisgezin wel heeft bestierd en hare kinderen de liefde tot hunne ouders heeft ingeboezemd.

I AD. TIM.

Myne krachten zyn uitgeput, myne dagen zyn voorby, daer blyft my niet meer over dan het graf.

JOB.

Myne kinderen bemint elkanderen, en verlaet de lessen van uwe moeder niet.

H. JOA. PR.

Nog eene zaek vraeg ik u: dat gy myne ziel zoudt gedachtig zyn in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met u in vrede ruste. (100 dagen afaet, toepasselyk aen de zielen des vagevuers.)

R. I. P.

Audenaerde, Bevernaege-Van Echaute.