

Gelukkig zij die sterven in den Heer.

Off.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA-EMMA GOSSEYE

Echtgenoot van Mijnheer

Jan-Baptiste De Meulemeester

geboren te Segelsem

den 4 Juni 1877 en overleden te Douai,

ten gevolge eener ijsselijke ramp.



Gelukkig deze welke God wakend vindt, want de dood komt gelijk een dief in den nacht. Zij spaart niemand, noch rijk, noch arm, noch oud, noch jong.

Louter niets is de mensch zijn leven. Een kleine kwaal sleept u ten grave, een onvoorziene ramp maakt al met eens een einde aan uwe dagen. Van den dag van morgen is niemand zeker.

o Kristen mensch wees dan bereid ten allen tijde.

Ze kon nog lange jaren gelukkig zijn met de haren, helaas! zij is verdwenen in smartvolle omstandigheden.

Lieve Echtgenoot, duurbare Kinderen, de Heer heeft ons gescheiden, zijn wil is geschied. Laten wij buigen. In al mijn lijden had ik den troost te sterven in de armen van mijnen lieven Man.

Ons vaarwel is niet eeuwig, hierboven zien wij elkander weer. Bidt voor mij en tot velhaast.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. Jos. Radys-Galle.