

Het is geschied zoo als het den Heere belie-
de, zijn heilige Naam zij gezegend. JOB I, 21.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

THEOPHILE STEVENS,

ECHTGENOOT VAN JUFFROUW

Odile De Meulemeester,

Organist en Lid der Congregatie van Maria,

geboren te Schoorisse, den 15 juni 1840,

aldaar overleden den 14 september 1872,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn citer is in rouw veranderd, en mijn or-
gel is een jammerkreet geworden. JOB 30, 31.

Degene die het kleed van Maria dragen, zul-
len aangeteekend staan in het boek des levens.

H. BONAV.

Hij was een rechtschapen en rondborstig man,
die zich de achting zijner medeburgers had ver-
worven. Hij weende over het lot van den be-
drukke en zijne ziel had medelijden met den
arme

JUDITH VIII. — JOB 30.

Gelukkig de man die in den raad der godde-
loozen niet toegestemd heeft en die zich in den
weg der boozen niet heeft opgehouden... al wat
hij zal doen zal gelukken.

Ps. I, 1, 4.

Vaarwel, lieve echtgenote, vaartwel, lieve
kinderen, dient den Heer in der waarheid. —
Bemint elkander. — Weest vereenigd met hart
en geest. — Leeft in vrede, en de God van rust
en vrede zal met U zijn.

TOB. 14. — II COR. 13. — GEN. 48.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Baafs.