

†  
Bidt voor de ziel van

MYNHEER  
JUDOCUS

**VAN DEN BOSSCHE,**

echtgenoot van jufvrouw

**Elisabeth D'hondt,**

*geboren te Etichove den 3 April 1792,  
aldaer overleden den 23 January 1862.*

Gelukkig is den mensch die de kwellingen verdraegt, want aldus beproefd, zal de kroon des levens ontvangen dewelke God beloofd heeft voor die hem aldus beminnen. JAC. I, 12.

Kindereu indien gy my bemind hebt toont dit door uyve gebeden en goede werken, opdat ik er de uitwerksels van gevoele. H. GREG.

Dat zy alle zich verheugen die op U ô Heer hune hoop stellen, want het is gy die den regtveerdigen zegent. PSALM 5.

Gelukkig die acht neemt op den behoeftigen en armen, in den kwaden dag zal den Heer hem verlossen. PSALM 40.

Ik betrouw de goederen van den Heer te smaken op de aerde der levende. PSALM 26.

Jesus, Maria, Joseph! sta my by in de uer myner dood! (100 dagen afaet.)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernaege oudste, Grootte Merkt 74.