

Die den Heer vreest zal gezegend worden den dag zijns  
stervens. Eccl. I.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

**Maria Catharina Vanderdonckt,**

WEDUWE VAN

**LUDOVICUS VANDERDONCKT,**

geboren te Schoorisse, den 31 januari 1803,  
en aldaar overleden den 18 februari 1867,  
voorzien van de heilige Sacramenten.

Zij heeft haar huis met wijsheid bestierd en haar  
hand tot den armen uitgereikt. Prov. xxxi.

Gij weet, mijne kinderen, op welke wijze ik mij ge-  
dragen heb al den tijd dat ik met ul. geweest ben, den  
Heer dienende in alle ootmoedigheid, niets verbergende  
van al hetgeen ul. nuttig en zalig kondet zijn. Act. xx.

Gij zijt ooggetuigen geweest van mijne liefde, mijne  
verduldigheid en mijn lijden. Ad Tim. iii.

Vergeet dan de verzuchtingen van uwe moeder niet.  
Eccl. vii.

Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Raafs.