

Gelijk gij nu zijt, was ik voordezen.

Gelijk ik nu ben, zult gij eens wezen.

De stervende.

Niets wat sterfelijk is, duurt.

O groot geheim der dood, gij leert ons wel wat wij zijn.

H. Alph.

+ 12

TER GEDACHTENIS

van Dame VIRGINIE

**VAN DE PUTTE,**

echtgenote van den heer

**Frans-Leopold Sonck,**

geboren te Ninove, den 13 December 1851.

En aldaar overleden, den 27 October 1878.

Zij bezat het hert van haren man, was barmhartig jegens den arme, goedaardig jegens hare onderdanen en de vrees des heeren was in haar. HH. Schrift.

Bemide moeder, neen, gij verliest uwe dochter niet, maar geeft ze weder aan Dezen, die ze u geleend heeft. H. Bl.

En gij, teedere echtgenoot en mijne geliefkoosde kinderen, aanbidt den wil Gods in Zijne ondoorgrondelijke besluiten: 't is waar ik sterf, maar mijne liefde sterft niet; ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u op aarde bemind heb. Gel. Berchm.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees haar genadig.

R. I. P.

Avoux-Muikers, Ninove.