



# Ter Zaliger Gedachtenis

VAN JOFFROUW

MARIA APOLONIA

## VANGERMEERSCH,

*Voorzitster van de Bewaerschool,*

geboren te Ronsse,

den 20 April 1804, en aldaer in den heer  
ontslapen, den 16 Mei 1863.

Zy was zacht, zedig en voorzigtig... zy wist dat deze deugden het sieraed der christelyke liefdadigheid zyn, en dat zy ons versterken in de pligten van het maetschappelyk leven. (*H. Franc.*) De hongeringen spysde zy; de naekten voorzag zy van kleederen. (*Job 29.25.*) Om dat zy hare goederen mildadiglyk in den schoot der armen gestort heeft, zal hare regtveerdigheid in der eeuwigheid voortdueren. (*Ps. 14.*) Haer geheugen zal ons byblyven om dat zy van God en van de menschen bemind was. (*Sap. 4.*)

**Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel, na myne dood by u in vrede ruste.**

100 dagen afl. Pius VII.

**R. I. P.**

Ronsse, Druk. van H. Rynvaen vr. Demalander.