

Het is aangenaam te sterven als men wel geleefd heeft.
De dood der rechtveerdigen is de overgang tot een beter
leven.

H. AUG. — H. BERN.



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

Rosalia

VERSCHULDEN,

HUISVROUW VAN

CAROLUS VAN HOOILANDT,

geboren te Sulsique en overleden te
Maarke-Kerkhem den 7 April 1870,
in den ouderdom van 64 jaren.

Zij was vol geloof, eenvoudig en godvreezend. JOB.

Zij heeft hare ziekte verduuldiglijk verdragen, aangemoedigd door dit troostelijk woord van den Apostel : De Heer kastijdt die hij bemint; en indien wij met Christus lijden, zullen wij met Hem de glorie des Hemels genieten.

HEB. XII. — ROM. VIII.

Gij weet welke mijne zorgen en liefde voor u geweest zijn. — Indien gij mij bemind hebt, toont het met mij door uwe gebeden en sacrificien ter hulp te komen; dit smeek ik u door onzen Heer J. C.

ROM. — TIMOTH.

Een ware dienaar van Maria zal niet verloren gaan.

H. BERN.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht.
[300 dagen afaat.]

R. I. P.

Audenaarde, druk. van Bevernaege-Van Eechaute.