

†
BIDT VOOR DE ZIEL
VAN

MARIA VERROKEN,

ECHTGENOOTE VAN

CHARLES LOUIS WILLEMS,

geboren te Leupeghem den 19 December 1804,
overleden te Volkeghem den 27 Maert 1865.

Zy heeft met veel verdueligheid en overgeving aen den wil Gods de pynen eener langdurige ziekte verdragen, aengemoedigd door dit woord van den Apostel : « Indien wy met Christus lyden, zullen wy met Hem vereerlykt worden. »

ROM. VIII, 17.

Zy heeft aen de noodlydenden de hand ontsloten en hare armen tot de behoeftigen uitgereikt : de noodlydenden zullen haren naem gebenedyden en zegenen.

PROV. CXXXI, V, X ET SEQ.

Ik sterf maer myne liefde sterft niet, ik zal u in den Hemel beminnen gelyk ik u bemind heb op de aerde.

VEN. BERCHMANS.

Vaerwel, mynen echtgenoot en myne kinderen, vaerwel, ik laet u in de vrees des Heeren, volherdt in dezelve.

H. FRANG. VAN ASS.

Eert uwen vader uit geheel uw hert en vergeet uwe moeder niet.

EUH. 7.

Wy hebben haer bemind, zoolang zy in het midden van ons was, en wy zullen haer niet vergeten tot dat wy haer door onze gebeden in het huis des Heeren gebragt hebben.

H. AMBR.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert en myne ziel.
(100 dagen aflaat.)

R. I. P.

Audenaerde, druk. van Bevernaege-Van Eecheute.