

Zalig is de man, die verdueliglijk de beproevingen en de rampen van dit leven verdraagt.

(JAC. I. 12.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN

CAROLUS - LUDOVICUS WILLEMS

WEDUWENAAR VAN

ALEXANDRINA CASSIERS

ECHTGENOOT VAN

EULALIA TEIRLINCK

LID VAN HET BROEDERSCHAP VAN DEN H. ROZENKRANS EN VAN DEN H. SCAPULIER. - VAN HET GENOOTSCHAP DER AANBIJDING VAN HET H. SAKRAMENT EN VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS;

geboren te Ste Maria-Hoorebeke, en, versterkt door de HH. Sakramenten, overleden te Segelsem den 9 April 1867, in den ouderdom van 36 jaren.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven; want hunne werken volgen hen. (APOC. XIV. 13.)

Deze man was rechtvaardig en godvreezend (LUC. II. 23), en bad onophoudelijk. (ACT. X. 2.) Hij deed hetgeen den Heer aangenaam was. (IV REG. XVIII. 3.) Hij heeft God en de menschen behaagd. (ECCLI. XLV. 1.) De gedachtenis van den rechtvaardigen zal met lof vergezeld zijn. (PROV. X. 7.)

Mijne kinderen, ik smEEK u... van mij te helpen door uwe gebeden bij God. (ROM. XV. 30.) Eert uwe moeder al de dagen van haar leven. (TOB. IV. 5.) Dat de broederlijke liefde altijd onder u blijve heerschen. (HEB. III. 1.) Bid Maria voor mij, ik heb op haar mijn betrouwen gesteld. (ALPH. DE LIG.)

R. I. P.

Gent, Ad. Rousseau en Zusters, Hoogstraat 12.