

O Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

VICTORIA THERY,

DOCHTER VAN

PETRUS ANTONIUS EN ANNA MARIA VAN DE PUTTE,

geboren te Schoorisse, den 25 October 1798,

overleden te Gent, den 5 April 1881,

na eene langdurige ziekte,

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Ik wandelde in mijne onschuld; o Heer, wees mij genadig; omdat gij mij ter hulpe zijt gekomen, zal ik aan alle menschen uwen lof verkondigen. Ps. 25.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods, het waar verstand in het vluchten der zonde. Ps. 28.

Van verre zag zij het uur van scheiden naderen en alzoo heeft zij zich bereid om heilig te sterven. H. FRANC.

Hoe zoet is het te sterven, na eene gedurige godsvrucht gehad te hebben tot het hart van Dengene die ons moet oordeelen. MARG. M.

Blijft getrouw aan de belofte die gij aan Maria gedaan hebt, en ik beloof u van harentwege, dat zij u zal bijstaan gedurende uw leven en bij uwe dood.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. — 300 dagen afaat.

R. I. P.

Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Baafs.