

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dagen afluat.)
De dag van de komst des Heeren ons onbekend zijnde, vereischt eene gedurige en aandachtige zorg om ons daartoe wel te bereiden, en niet verrast te worden.
H. HILARIUS.

† BID VOOR DE ZIEL
VAN
ALBINUS DE VRIENDT,

ECHTGENOOT VAN
AMELIA ROMAN,
geboren te Schoorisse, den 22 October 1825,
aldaar overleden
na eene kortstondige ziekte den 10 Juni 1885,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van 't Broederschap van 't Allerh. Sacrament.

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe be-
weenbaar de slag die ons treft... Gij hebt gezien hoe
waakzaam zijne bezorgdheid was, hoe ieverig zijne
werken... Hij was ons hoofd en onze troost... Doch
wie mag tot den Heer zeggen: Waarom handelt gij
alzo? — Dat zijn naam gezegend zij. B. JOB. IX-XI.

Mijne lieve kinderen, uw vader verlaat u. Hij ver-
trekt uit deze wereld waar hij veel heeft gearbeid en
geleden!... Vergeet mij niet in uwe gebeden... Ik heb
u allen zoo teederlijk bemind! Blijft onder elkander
vereinigd, dient God getrouwelijk, en leeft zoo dat
gij nooit de dood hoeft te vrezen, wanneer zij u ook
overkome.

Vaarwel mijne kinderen, welhaast zien wij ons
weder.

H. ANTONIUS, *stervende.*
Luistert naar de lessen van uwen vader, die u het
leven gaf; en misacht uwe moeder niet, wanneer zij
zal oud zijn.

B. DER SPREUKEN XXIII. 22.
Ik stel mijn betrouwen op Maria, al mijne hoop
steunt op Haar.

H. BERN.
Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300
dagen afluat. Pius IX. 1873).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afluat. Pius IX. 1852).

R. I. P.

Gent, drukkerij van H. vander Schelden.