

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hert en mijne ziel. (100 dagen afluat).

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, allengskens en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen! Want alzoo heeft zij zich bereid om heiliglijk te sterven.

H. FRANC. DE SALES.

† BID VOOR DE ZIEL

VAN

**THECLA - MARIA VERMEERSCH,**

*geboren te Pitthem, den 1 Januari 1856;  
na eene pijnlijke en langdurige ziekte overleden  
te Schoorisse, den 18 Juli 1885,*

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van het Derde Orde van den H. Franciscus.

De godvruchtigheid is nuttig tot alles: de goederen van het tegenwoordige en van het toekomstige leven zijn haar beloofd.

I AD TIM. CIV V. 8.

Daar is toch niets dat een zoo groot betrouwen geeft van wel te sterven als de volkomene verachting der wereld, het vurig verlangen om voortgang te doen in de deugd, de liefde der regeltucht, de arbeid der boetvaardigheid, de vlijtigheid in 't gehoorzamen, de verloochening van zich zelve, en het verdragen van allen tegenspoed om de liefde van Jesus.

NAVOLG. CH<sup>1</sup> I B. K. 25.

Alwie het kleed van Maria zal dragen, zal in het boek des levens aangeschreven worden. — Daarom blijf getrouw aan de belofte die gij aan Maria gedaan hebt, en ik beloof u van harentwege dat zij u zal bijstaan gedurende uw leven en bij uwe dood.

H. BONAV. — H. ALPH. V. LIG.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jaren en 7 quadrag. afluat, toepasselijk aan de Geloov. Zielen).  
Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(500 dagen afluat: Pius IX: 1875).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(500 dagen afluat: Pius IX: 1852).

**R. I. P.**

Gent, drukkerij van H. vander Schelden