

Ik verzoek de gebeden van allen die mij gekend en bemind hebben, want Gods oordeelen zijn anders dan die der menschen.

H. EPHREM.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

DOMINICUS VAN DEN DORPE,

Lid van den Kerkraad

en van het Armbestuur van Schoorisse,

geboren te Schoorisse den 31 October 1808, en, na

eene kortstondige ziekte,

aldaar overleden den 12 September 1883.

O dood! o groot geheim des doods, hoewel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. H. LIG.

Daarom waakt; want gij weet niet wanneer het tijd zal zijn. H. MARC. XIII. 5.

God zal den mensch loon naar werken geven, en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen. JOB XXXIV. 11.

Hij was een ware en rechtzinnige katholieke, die God en deszelfs Kerk bemide; standvastig en onwankelbaar in het Geloof, niets was in de wereld bekwaam hem van den Godsdiensd af te trekken. H. VINC. LER.

God wege mij in de schaal der gerechtigheid, en erkenne mijne eenvoudigheid.... Hij zie of ik den arme geweigerd heb wat hij vraagde, of de weduwe te vergeefs hare oogen tot mij heeft opgeheven. JOB XXXI. 6, 16.

De weldoener der armen leeft gelukkig en sterft zonder vrees. H. AUG.

Hebt medelijden met mij, o gij, mijne nabestaanden, niet in rouw noch in treuren, die voor de dooden vruchteloos zijn, maar in gebeden, aalmoesen en andere goede werken. H. CHRYS.

Maria is onze hoop in dit leven en onze troost in de uur der dood. H. BERN.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. (7 jaren en 7 quadr. aflat)

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde [300 Jagen-aflat.]

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid. [300 d. aflat.]

R. I. P.