

Zij sterven niet onverwachts die de dood altijd  
voor oogen hebben. H. Anselmus.



*Zalige Gedachtenis*

VAN VROUW

**MARIA-VALENTINA OTLET,**

ECHTGENOOTE VAN DEN HEER

**Hector Soenens,**

Vrederechter van het kanton van Audenaarde,  
geboren te Brussel den 10 Maart 1841 en overleden  
te Audenaarde den 1 Januari 1885,  
voorzien der rechten van onze Moeder de H. Kerk.

De rechtvaardige, alhoewel door de dood overval-  
len, rust in vrede. Boek der wijsheid IV - 3.

Van iedereen was zij geacht, omdat zij met eene  
groote vrees des Heeren bezielde was, en niemand kon  
van haar kwaad spreken. Judith VIII - 8.

Zij heeft uitgedeeld en aan den armen gegeven,  
hare gerechtigheid zal blijven tot in der eeuwigheid.  
Ps. CXI - 9.

Lieve echtgenoot en teerbeminde kinderen, ik ver-  
laat deze aarde waar alles als een schijn voorbijvliegt  
(Job XIV) blijft vast staan in de wet des Heeren (Mach)  
doet hetgeen gij van mij geleerd of gehoord hebt en  
de God van vrede zal met u zijn. (Philip. IV - 9.)

Mijn Jesus barmhartigheid ! 100 d. afl.

Zoet hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

**R. I. P.**

Audenaarde, dr. van A. Vandendriessche.