

In mijne bitterste kwelling, zal ik vrede vinden.  
ISAÏAS XXXVIII, 17.  
Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 jaren en 7 maal veertig dagen afluat.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS LISON

ECHTGENOOT VAN

**Sidonie Vandeputte,**

geboren te Schoorisse, den 20 Juli 1827, en aldaar  
overled n den 15 Januari 1885,

versterkt door de III. Sacramenten der Stervenden.

Lid der Broederschappen van de Gedurige Aanbidding,  
van den H. Rochus,  
en van den H. Franciscus van Sales.

O Heer, ontferm U mijner! mijn oog, mijne ziel  
en mijne ingewanden zijn gansch gestoord, alle mijne  
krachten zijn verzwakt door de smart, en ik voel de  
ontsteltenis tot in mijne beenderen.... Maar ik heb in  
U gehoopt, o Heer; en ik zal niet beschaamd gemaakt  
worden. Ps. XXX, V. 41, 45, 48.

Waarom is mijne pijn langdurig geweest, waarom  
mijne kwaal zonder hulp en ongeneesbaar? Omdat gij,  
o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

JEREM. XV. JON. I.

Bemide Echtgenoot en Vrienden, bewaart mijn  
aandenken in uw hert en vergeet mij niet in uwe  
gebeden. ECCL. XXXVII, 6.

In alle uwe werken, weest uwe uitersten indachtig,  
en gij zult nooit zondigen. ECCL. VII, 40.

Die zich verzekerd heeft van de bescherming van  
Maria gedurende zijn leven, zal niet vreezen voor den  
eeuwigen Rechter te verschijnen. H. PETRUS DAM.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (500 dagen  
afluat.)

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(500 dagen afluat.)

**R. I. P.**

Gent, drukkerij van H. vander Schelden.