

Mijn Vader, indien het mogelijk is, neem dien kelk van mij weg! Nochtans, dat mijne wil niet geschiede maar de uwe.

MATTH. 26.



Bid voor de rust der Ziel

van zaliger

REMI VANRECHEM,

geboren te SCHOORISSE
den 24 October 1866, en te RONSSE na eene
korte maar wreede ziekte in den Heer
ontslapen, den 27 April 1886.

God heeft het tijdelijk leven met bitterheden vervuld, opdat wij het eeuwig naar waarde zouden schatten. — Ook was ik verblijd in hetgeen mij gezegd wierd: wij zullen gaan in het huis des Heeren. — Want ik begeerde van deze aarde ontbonden te zijn, om met Christus vereenigd te wezen.

H. EPHR. PS. CXXIV. H. PAULUS.

Beminde Ouders, bloedverwanten en vrienden, ik zal u in het ander leven wederzien... weent niet over mij, maar bidt!... en troost malkander.

(Laatste woorden des stervenden.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. afl.)

Heilige Hubertus bid voor ons opdat wij van de razernij bevrijd wezen.

R. I. P.

Ronsse, sneldruk van Vandendaele.