

Jesus, Maria, Joseph, ik geef U mijn hart en  
mijne ziel. (100 dagen *afstaat*).

De godvruchtigheid is nuttig tot alles: de goederen  
van het tegenwoordige en van het toekomstige leven  
zijn haar beloofd. I AD TIM. IV H. V. 8.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**SOPHIA VAN DE WALLE,**

geboren te Schoorisse, den 4 Maart 1814,  
en aldaar godvruchtig overleden den 17 April 1886,

*Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,  
der Congregatie van O.-L.-V. Onbevleekt Ontrangen,  
der Broederschappen  
van de Gedurige Aanbidding, H. Rochus, enz.*

Zij had voor grondbeginsel niemand kwaad te doen,  
maar aan eenieder goed, haars gelijken niet te benij-  
den, en den ijdel roem te vluchten.... Gansch aan  
de deugd overgegeven, leidde zij op aarde eene soort  
van hemelsch leven, in de vervulling harer plichten.  
Zij is ingeslapen, zij is van den arbeid tot de rust  
overgegaan, versterkt door de Heilige Sacramenten,  
die voor ons de onderpand der onsterfelijkheid zijn,  
het einde van haar sterfelijk leven aanschouwende met  
deze onderwerping en deze bovennatuurlijke kalmte,  
welke voor degenen die tot God gaan de duurbaarste  
gunsten zijn, zooals voor degenen die hier blijven de  
zachste vertroosting en uitmaken. H. AUGUSTINUS.

Alwie het kleed van Maria zal dragen, zal in het  
hoek des levens aangeschreven worden. De dienaars  
van Maria zijn geteekend met het teeken der uitver-  
koring.. God verleent de godvruchtigheid tot Maria  
alleenlijk aan die Hij wilt zalig maken. H. BONAVENTURA.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (500 d. *afst.*)  
Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid  
(500 dagen *afstaat*.)

**R. I. P.**

Gent, drukkerij van H. vander Schelden