

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. 100 d. afl.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

Euphrasie-Colette-Theresia De Buck,

geboren te Audenaarde den 20 October 1824,  
en aldaar overleden den 14 Augusti 1886.

—  
Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed en als eene uitverkorene van God bekleed met barmhertigheid en goedheid, met ootmoedigheid, zedigheid en verdueligheid, wandelde zij gedurende geheel haar leven in eenvoudigheid des herten en oprechtheid, niet volgens de menschelijke wijsheid maar volgens Gods genade.

Tob. II. Coloss III. II COR. I. Ps. CXVIII.

Met eene stichtende verdueligheid verdroeg zij de kwellingen eener langdurige ziekte, en sloop zachtjes in den Heer met eene volle onderwerping aan zijnen goddelijken wil en een onbegrensd betrouwen op hare goede Moeder Maria.

Ook zal hare belooning groot zijn omdat de Heer haar weerdig gevonden heeft.

Troost u dan, gij allen die ze bemind hebt, want hetgeen zij betrachtte aanschouwt zij nu, hetgeen zij verhoopte bezit zij nu, en met Jesus dien zij op aarde reeds zoo vuriglijk beminde, is zij steeds in den Hemel vereenigd.

Soete Herten van Jesus en Maria weest mijne zaligheid.

300 dagen afaat.

R. I. P.

Audenaarde, dr. van A. Vandendriessche.