

GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS. AMEN. 400 *dagen afaat*

Ik heb kwellingen en smart gevonden, en ik heb den naam des Heeren aangeropen: O Heer, verlos mijne ziel.

PS. CXIV. V. 3-4.



Bid voor de Ziel

VAN

AMELIA ODEVAERT,

*geboren te Schoorisse, den 10 Januari 1810,
en aldaar, na eene langdurige ziekte, overleden
den 27 Februari 1886,*

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid der Broederschappen van de Gedurige Aanbidding,
van den H. Rochus en van den H. Franciscus van Sales.

O Heer, ontferm u mijner! mijn oog, mijne ziel en mijne ingewanden zijn gansch gestoord, alle mijne krachten zijn verzwakt door de smart, en ik voel de ontsteltenis tot in mijne beenderen..... Maar ik heb in U gehoopt, o Heer, en ik zal niet beschaamd gemaakt worden.

PS. XXX. V. 14, 15, 18.

Zij was bekleed, als uitverkorene des Heeren, met goedhartigheid, liefde, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en verdueligheid.

AD COLOSS. III. 12.

De eenvoudigheid is eene hoogst beminnelijke deugd: zij leidt ons immers recht naar het Rijk van God, en terzelfder tijd wint zij ons nog de genegenheid der menschen.

H. VINC. A PAULO.

O Maria, mijne Moeder, in alle gevaren en beproevingen aanriep ik U, dacht ik aan U, altijd zweefde uw naam mij op de lippen, daar ik dien gedurig in het harte droeg. — In U, naast Jesus nu, stel ik gansch de hoop mijner zaligheid.

H. FR. V. ASS. - H. ALPH. V. LIG.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(500 *dagen afaat*).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(500 *dagen afaat*).

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 *jaren en 7 quadrag. afaat*).

R. I. P.