

GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS! AMEN. (100 dagen afl.)

De rust der overledene verzachte de droefheid over hare dood, en vertrooste u over haar afsterven.

ECCL. XXXVIII, 28.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

REGINA SADONES,

geboren te Schoorisse,

den 1 Maart 1817, en aldaar overleden

den 20 Maart 1887,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

Lid der Congregatie van O. L. V. onberlekt Ontvangen,

van de Derde Orde van den H. Franciscus,

der Broederschappen

van de Gedurige Aanbidding en H. Rochus.

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen, want zij zal hem eene bron van geluk zijn. ECCL. I, 13.

Ik heb den goeden strijd des geloofs gestreden, mijnen loop voleindigd, het geloof bewaard; voorts wacht mij de kroon van gerechtigheid, welke de Heer, rechtvaardige Rechter, mij op dien dag zal geven.

II AD TIM. C. IV. V. 7-8.

Blijf getrouw aan de belofte die gij aan Maria gedaan hebt, en ik beloof u van harentwege dat zij u zal bijstaan gedurende uw leven en in de uur uwer dood.

H. ALPH. DE LIG.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder zijt.

H. AUG.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Zoet Hart van Jesus, wees mijne Hefde.

(500 dagen afaat).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(500 dagen afaat).

R. I. P.

Gent, drukkerij van H. vander Schelden