

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dagen aflat.)  
Dat de Heer haar wedergeve al bet goed dat zij ge-  
daan heeft; dat zij er den vollen loon van ontvange van  
den God van Israël. RUTH. II, 12.



BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

**ROSALIA VAN CAUWENBERGHE,**

weduwe van den heer

LOUIS DE RONNE,

geboren te Schoorisse den 27 Januari 1808,  
en aldaar overleden den 23 Augusti 1887,

*versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van 't Broederschap van de Gedurige Aanbidding  
van het Allerheiligste Sacrament.

De Heer heeft haar tot erfdeel eene goede ziel gege-  
ven. SAP. VII, 19. — Zij verachtte de ijdelheid der we-  
reld, en zocht haar vermaak in haar huis. H. HIERON. —  
Zij bestuurde zorgvuldig haar huisgezin, en heeft zich  
zelve onberispelijk gedragen. TOP. X, 13. — Zij deelde  
haar brood met den hongerige, zij opende haar huis voor  
den arme, en voor degene die niet weet waar eene  
schuilplaats vinden. ISALAS LVIII, 7.

Nu, mijne duurzame kinderen, vaartwel... Ik smeeke u,  
vergeet mij nooit... Bemint elkander broederlijk, blijft  
getrouwe kinderen der katholieke kerk... Na mijn voor-  
beeld, weest liefdadig tot allen die om hulp smeeken,  
en de Heer zal u zegenen... Bidt voor de rust mijner  
ziel en voor die uws vaders. H. THEOD. — AD ROM. —  
H. J. CHRYS.

Zoet Hart van Jesus, wees mijnē liefde. (300 d. afl.)

Minneljk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d. afl.)

Barmhartige Jesus, geef haar de eenwige rust. (7 j.  
en 7 quadrag. afl.)

Audenaarde, stoomdrukk Bevernaege, gebroeders.