

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.
(100 dagen aflat).

Wij hebben niets van de dood te vreezen, als
wij in het leven niets bedreven hebben dat te
vreezen geeft. H. AMBR.



Bid voor de rust der Ziel
van

Rosalia CORNIL

Geboren te Schoorisse

*den 6 November 1828, en aldaar godvruchtig
overleden den 29 April 1888.*

*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw Onbelekt
Ontvangen, van de Broederschappen van het
H. Hart van Jesus, van den H. Rochus, enz.*

Zij had voor grondbeginsel niemand kwaad te
doen, maar aan eenieder goed, haars gelijken niet
te benijden, en den ijdel en roem te vluchten....
Zij beminde de eenzaamheid, en verliet haar huis
niet dan om zich naar het huis des Heeren te be-
geven.... Zij is ingeslapen, van den arbeid tot de
rust overgegaan, versterkt door de HH. Sacra-
menten, welke voor degenen die tot God gaan, de
duurbaarste gunsten zijn, en voor degenen die hier
blijven de zachtste vertroosting uitmaken.

H. AUG., H. VINC., H. THÉR.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare
moeder zijt. H. AUG.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dagen aflat).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid. (300 dagen aflat).

H. Jozef, vriend van het H. Hart van Jesus, bid
voor ons. (100 dagen aflat).

R. I. P.

Druk. L. Berlamont, Braemt straat, 65, Brussel.