

Ik verzoek de gebeden van allen die mij bemind en gekend hebben.

H. EPHREM.

BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

FRANCIES VAN PEVENAEYGE,

weduwnaar van

FELICITAS DE LANGHE,

echtgenoot van

BLONDINE DE LANGHE,

geboren te Schoorisse en aldaar godvruchtig overleden

den 12 September 1889,

in den ouderdom van 65 jaren,

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De Heer klopt aan de deur van ons hart als Hij ons door de kwellingen der ziekte vermaant dat de dood nabij is.

H. GREG. PAUS.

O Heer, ontfermt U mijner! mijn oog, mijne ziel en mijne ingewanden zijn gansch gestoord, al mijne krachten zijn verzwakt door de smart, en ik voel de ontsteltenis tot in mijne beenderen.... Maar ik heb in U gehoopt, o Heer, en ik zal niet beschaamd gemaakt worden.

Ps. XXX. V. 41. 43. 48.

Draag zorg, geliefde echtgenoot, voor de kinderen welke God ons geschonken heeft; opdat gij eens in hen den troost uwer ziel en den steun uws ouderdoms moget vinden. — En gij, mijne lieve kinderen, die ik met hertzeer verlaat, luistert altijd naar de onderwijzing uws vaders, en vergeet de lessen uwer moeder niet.

RUTH. IV. PROV. I.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

[300 dagen afluat.]

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. [7 jaren en 7 quadrag. afluat.]

Hij ruste in vrede. Amen.

Audenaarde, stoomdrukk Bevernaege, gebroeders.