

Alles wat haar door God overgezonden wierd,
heeft zij aanvaard ; haar lijden heeft zij kloek-
moedig onderstaan, in hare beproeving heeft zij
verduldigheid gehad. Eccl. II. 4.



BID VOOR DE ZIEL

van Dame

MATHILDA CATH. D'HOOGHE

weduwe van Mijnheer

CESAR DE BEULE

geboren te Zele en aldaar godvruchtig over-
leden den 8 Januari 1891, in den ouderdom van
48 jaren en 11 maanden.



Zij was eene zedige vrouw, vol geloof en
ieverig in het vervullen van hare godsdienstige
plichten ; zij bewaakte nauwkeurig al de wegen
van haar huis en heeft haar brood in ledigheid
niet geëten.

De zegen der armen kwam over mij, en het
hart der weduwe heb ik getroost... Ik heb aan de
armen niet geweigerd, hetgeen zij mij vraagden,
en mijne oogen van de bedrukten niet afgewend.

Job. XXX-XXXI.

Lieve Kinderen, herinnert u wat ik voor u heb
gedaan ; weet wel dat ik niets heb verzuimd van
hetgene u kon nuttig zijn ; thans beveel ik u
allen aan God, de vader der weezen... Denkt aan
uwen vader en vergeet uwe moeder niet ! hebt
liefde voor elkander, leeft als overtuigde chris-
tenen leven moeten en na eenen bepaalden maar
korten tijd, zullen wij allen voor eeuwig vereen-
igd zijn.

Zoet Hert van Maria weest mijne behoudenis.
300 dagen afl.

De plechtige Uitvaart zal plaats hebben, den
Maandag 19 Januari, om 9-1/2 ure. Des anderen-
daags om 8 ure de namis.

Zele. — Mekaniekdruk J. GEENS-BRACKE.