

Gelukkig is hij o Maria, die gaarne uwen naam aan-  
roept, hij zal niet vreezen als de dood zal naderen.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

## ALOISIUS-OMER VERBURCHT

*zoon van Jan-Baptist en Judoca Capiau*

geboren te Rouse

den 15 Augusti 1870 en overleden

te Segelsem den 2 December 1893

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

Indien de dood te vreezen is, het is misschien nog  
gezaarlijker langer te leven. Thom. a Kemp.

Ik heb met kloekmoedigheid en onderwerping droeve  
dagen en smartvolle nachten doorgebracht. Waarom  
was mijne kwaal ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer,  
gehandeld hebt volgens uwen wil.

't Was eene bloeme pas ontloken,  
Gist'ren bloeiend in den gaard,  
Thaus verwelkt en afgebroken,  
En onz' tranen dubbel waard. —  
Doch weerhouden wij dit klagen;  
Hij is nit dit jam'rendal  
Nu ten Hemel in gedragen,  
Waar hij eeuwig bloeien zal.

Geliefde Ouders, als ik u nog éene gunst mag ver-  
zoeken, zegen dan den Heer met mij, wjl hij niet  
wacht tot den avond om eene arme bloem te plukken  
die, ondanks al uwe zorgen, van Hem verwijderd  
slechts kan verdorren en verslensen.

H. Rosa op haar sterfbed.

Ik smeeek u, Broeders en Zuster, mij indachtig te  
zijn in uwe gebeden, en de broederlijke liefde onder  
elkander te blijven bewaren.

H. Tim. III.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl).

R. I. P.