

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS AMEN !  
(100 lag. afl.)



**Zalige Gedachtenis**

van

**EUGENIE YSEBAERT**

Vrouw van

**RICHARD VERMEULEN**

Lid van den wekelijkschen Kruisweg

geboren te Schoorisse, aldaar overleden  
den 18 October 1898  
in den ouderdom van 38 jaren.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

—♦♦♦—  
Zij heeft met volkomene overgeving het einde  
van haar leven afgewacht Eccl. I.

Zalig is deze die kwelling onderstaat hij zal de  
kroon des levens ontvangen Jac. 4

Zij was eene vrouw vol geloof, eenvoudig en  
rechtschapen van herte ; zij vereerde God en  
vluchtte het kwaad. Job. 20

Op haar steunde het hert van haren man en er  
kon hem niets ontbreken ; zij heeft acht genomen  
op haar huisgezin en geenszins haren tijd in le-  
digheid overgebracht.

Mijn duurzame Echtgenoot en Kinderen, ik ga  
tot God met betrouwen. Hetgeen ik van u vraag  
is mij ter hulp te komen door uwe gebeden.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. (300 dag afl,

**R.**

**I.**

**P.**