

Eene heilige en kuische vrouw is eene gratie boven alle gratiën . . . zij is het erfdeel dergenen die God vreezen.

Eccl. xxvi. 18.)



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

VAN

**Maria Theresia Van Der Burgt,**

WEDUWE VAN

**Bernardus Oosterlinck,**

Lid van de Confrerie van het H. Hert van Jesus, van het H. Sakrament en van de vereeniging van den H. Kruisweg.

*Geboren te Berlaere den 20 Juli 1826 en te Overmeire godvruchtig in den Heer ontslapen den 9 Februari 1898, voorzien van al de HH. Sakramenten der stervenden*



Wie den Heer vrees, dien zal het welgaan in zijn uiterste (Eccl. I. 13.) deze woorden van het H. Schrift mogen ten volle aan deze duurzame afgestorvene moeder toegepast worden: Van jongs af vreesde zij God, onderhield zijne geboden en oefende zich in de godvruchtigheid. Hare wegen waren schoon en al hare voetstappen vreedzaam. Het hert van haren echtgenoot had betrouwen in haar! Omgord met sterkte en moed, heeft zij de wegen van haar huis nagezien en haar brood in ledigheid niet geëten. Zij leefde alleenlijk uit liefde tot God en hare kinderen gansch overtuigd zijnde dat eene moeder moet zalig worden door de opvoeding der kinderen.

(Prov. xxvi.)

Hare kinderen en bloedverwanten mogen haren lof verkondigen en zullen haar indachtig zijn in hunne gebeden en bijzonderlijk in het H. Sacrificie der mis.

*Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afl.)*

R.

I.

P.

---

Overmeire, drukk. Suy-De Potter.