

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.
100 dagen afaat.

†
Bid voor de ziel van

Philippus Josephus Van de Putte,

ZOON VAN JOANNES - BAPTISTA
EN VAN ROSALIA FONTAINE,
weduwnaar van

AMELIA BLOMMAERT,

Oud-Burgemeester van Oprakel,
gedekoreerd met het Kruis van 1^o klas,
lid van de Broederschappen
van den H. Franciscus-Xaverius,
van den H. Rochus en van de Goede Dood,
geboren te Schoorisse den 24 Mei 1806
en aldaar overleden den 20 September 1898,
versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.

—
De ouderdom is eene eerekroon van deze die
op den weg der gerechtigheid wandelt.

Prov. 16.

Hij was rechtschapeu en godvreezend.

Tob. 1.

Hij beminde de H. Kerk en de leering van
Christus; hij was standvastig in zijn geloof, en
niets in de wereld was bekwaam om hem van
zijn godsdienst te doen afwijken. H. Vinc.

Hij heeft acht genomen op zijn huisgezin en
geenzins zijnen tijd in ledigheid overgebracht.
Zijne kinderen zijn opgestaan en hebben hem
geprezen.

Prov. 30.

Vaartwel, mijne kinderen; ik verlaat u en ga
tot mijnen God, met betrouwen. Wees mij ge-
dachtig in uwe gebeden.

H. Franc.

Heilige Harten van Jesus en Maria, weest
onzen toevlucht.

300 dagen afaat.